

gemeenteschool

de Zandloper

Een school met passie,
daar pas jij ook in!



Gemeenteschool
DE ZANDLOPER

Beste ouders,

We waren blij om te horen dat onderwijs ook de coronacode geel kreeg! Keren we dan toch nog terug naar het oude normaal?

Met het wegvallen van de mondklappers konden natuurlijk andere ziektekiemen zich volop verspreiden met heel wat zieke leerlingen en leerkrachten als gevolg. De afgelopen weken kregen we al wat lentezon te zien en die geeft ons hopelijk de nodige vitaminen!

Code geel betekent ook dat afstandsonderwijs wat op de achtergrond komt te staan. Dit organiseren we momenteel enkel nog in functie van leerlingen die in quarantaine zitten.

Naast alle virussen ging het leven op school natuurlijk gewoon door. We kregen de onderwijsinspectie over de vloer. Zij gingen na in welke mate wij kwaliteitsvol onderwijs bieden. In de kleuterafdeling stond de totale werking in de focus en voor het lager bekeken ze de leergebieden Nederlands en muzische vorming. Ze controleerden dit aan de hand van klasbezoeken, doorbladeren van de nodige klasdocumenten, gesprekken met leerkrachten, directeur, ouders, leerlingen. Het inspectieteam stelde vast dat we duidelijk kwaliteitsvol onderwijs aanbieden in kleuter en lager!

Daarnaast controleerden ze ook enkele onderdelen qua woonbaarheid, veiligheid en hygiëne. De poetsdienst kreeg hier een pluim voor de hygiëne!

In een synthesesgesprek bundelde de inspectie alle onderdelen en kregen we een groene schijf als evaluatie!!

Fier op het team dat elke dag klaarstaat om het beste van zichzelf te geven voor jullie kinderen!

Daarnaast bedank ik ook iedereen voor het vertrouwen dat jullie stellen in het gemeentelijk onderwijs!
#spreadtheword!



Thema Pasen was opnieuw een voltreffer bij de allerkleinsten van onze school. Als start kwamen vier kleine kuikentjes op bezoek, wat waren ze zacht en schattig. Ook nieuwe woordenschat werd aangebracht via de gekende woordkaartjes. Volop experimenteren met mais, eitje vol-leeg, eitje klein-groot... Schilderen met veren en nog heel veel meer... Als kers op de taart kwam de paashaas op bezoek in onze school, wat hadden we plezier.



We vierden carnaval in de klas! In dezelfde week zijn we ook op uitstap geweest naar het Speeldorp "Conquesta"!

Wat een spannende dag! We aten ook onze boterhammen op en hadden grote dorst van al dat spelen! We hebben ons zeer goed geamuseerd!



't Gravensteen in Gent

Voor de krokusvakantie werkten we twee weken rond het thema ridders en kastelen! We leerden heel wat woordenschat en waren prima voorbereid om het kasteel 't Gravensteen te Gent te bezoeken. Na een fikse wandeling met heel veel wind kwamen we aan en konden we met onze eigen ogen zien wat een echt kasteel is. Waw, zo groot en hoog! De groene ridder gaf ons een rondleiding en was zeer verbaasd dat wij al zoveel woorden kenden! Samen zochten we naar het grote kruis, daarvoor passeerden we langs alle kamers. We gaven onze ogen goed de kost!

Na de rondleiding hadden we grote honger! We aten onze boterhamdozen helemaal leeg op het terras van het huis van Alijn. Met de maagjes goed gevuld, keerden we terug naar de bus en reden we terug naar Middelkerke.



Sportklassen

Begin februari hadden de kinderen van het 2^e leerjaar 2 dagen sportklassen in de Branding. We speelden tikspelen, ballenkermis, honkbal en levende gezelschapsspelen. Ook leerden we beter omgaan met behendigheid en kregen we toestelturnen. Omdat we zo goed ons best deden, kregen we op het einde een mooi diploma.



Uitstap kinderboerderij d' Oude Smelterij in Torhout.

Op 17 maart gingen we met het 2^e lj en het 1^e lj naar de kinderboerderij. In de voormiddag was er een bakactiviteit. We maakten zelf een lekker broodje. In de namiddag kregen we een rondleiding bij alle boerderijdieren en speelden we het boerderijspel. We mochten ook het kalfje melk geven met de zuigfles, een super toffe ervaring!



Ook de kuikentjes en het konijntje mochten we aaien en knuffelen. Het was een prachtige, leerrijke dag.



Workshop jeugdboekenmaand "Helden en schurken"

Na de krokusvakantie kwam Miniek langs om een werkje te maken rond het thema "Helden en schurken". Na het verhaal mochten de kinderen hun eigen held maken. Er werd geknutseld met potlood, stift, lijm, verf, splitpen, schaar... Wat vinden jullie van ons eindresultaat?



Het derde leerjaar dompelde zich enkele weken helemaal onder in het leuke thema over het leven in een burcht.



Dinsdag kwam er iemand naar de klas om meer te vertellen over afval.

Afval. Iedereen produceert het, maar hoe raken we het weer kwijt? Of beter nog: hoe voorkomen we afval?

We maakten kennis met de afvalladder voor een beter afvalbeheer en afvalpreventie.

Het was een interactieve en gevarieerde vormiddag!

Bedankt Good Planet!

L
e
r
e
n

A
f
v
a
-
B
e
h
e
r
e
n
e
r
e
n
-
o
o
h
e
n
-
p
o
o
h
e
n



Frans

We kunnen al een aardig woordje Frans! En weet je wat ook heel leuk is? We durven het allemaal spreken, ook al is niet alles altijd even juist. Aan de hand van een stamboom hebben we ons gezin en onze familie voorgesteld aan elkaar.



Kunst

Ons nieuwe taalthema gaat over kunst. We leerden dat alles als kunst kan beschouwd worden en volgden hier zelf het voorbeeld van Stephan Brusche. We gingen aan de slag met bananen en maakten er één voor één prachtig werk van! 'We hadden heel veel creativiteit nodig, maar het was heel leuk om te doen! We deden niet aan voedselverspilling want de bananen werden daarna gewoon opgegeten!



Zwemmen

Na de kerstvakantie was het de beurt aan de 3^{de} graad om te gaan zwemmen! We hadden geluk want dit was al meteen in het nieuwe zwembad 'Vita Krokodil'.

We hebben heel wat baantjes gezwommen, maar leerden ook de reddersprong en hoe we iemand moesten redden. Dit deden we in onze pyjama! Het allerleukste waren natuurlijk de vrije momenten. De glijbanen zijn de max! Jammer genoeg is het na de paasvakantie terug aan de 2^{de} graad.



Stop-motion

Wist je dat een animatiefilm uit (meer dan) 12 plaatjes per seconde bestaat? Als je die vlug na elkaar laat afspelen, denken je hersenen dat het beweegt.

We gingen zelf aan de slag met tal van materialen om onze eigen film te maken. Dit deden we aan de hand van een stop motion en kan je heel gemakkelijk thuis nog eens opnieuw doen!



Cultuur

In samenwerking met de gemeente Middelkerke, kunnen we ook proeven van cultuur. Zo gingen we onder andere al naar de film 'Mijn vader is een saucisse' kijken en was er ook al een theatervoorstelling: 'De jongen uit de glasfabriek'.



Op woensdag 16 maart deden de leerlingen van onze tweede graad mee aan het **hockeytoernooi** die doorging in sporthal De Barloke in Leffinge. Eindelijk kon er weer een buitenschoolse activiteit doorgaan, na bijna twee schooljaren zonder toernooien omwille van corona...

En het mag gezegd worden: ze hebben het FANTASTISCH gedaan! Ze moesten in totaal 7 wedstrijdjes spelen tegen alle Middelkerkse gemeentescholen.

We mogen trots zijn op onze sportievelingen!



De leerlingen spaarden in het najaar enthousiast kiwisticker-tjes. Hiermee verdiende de school 20 **kiwiballen**. Deze worden gebruikt om te spelen op de speelplaats.



M.E.G.A.

In het zesde leerjaar werd er terug meegedaan aan het M.E.G.A.-project! Dit is een geïntegreerd lessenpakket, uitgewerkt door CLB, scholen en politie, bestaande uit 10 lessen die de nodige vaardigheden moet geven aan het kind om assertief te zijn wanneer hij in het secundair het aanbod krijgt van alcohol, tabak of drugs. De politie en de jeugddienst kwam om 4 lessen te geven aan de hand van toneeltjes en zich in te leven in situaties. Als afsluiter volgde dan ook een musical en veilige kinderfuif!

